

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Vrede is een schokdemper

“Telkens als je jezelf tot uitdrukking brengt en tot vrede probeert te komen, heb je een heel groot werk gedaan in je eigen bestaan.

Vrede is zoiets als een geluk, een geluk dat uitstraalt naar anderen toe. Het is een schokdemper tussen de verschillende elementen van tegenstelling. Vrede is een groot werk dat niet gemakkelijk is en niet vanzelf gebeurt.

Vrede is dus een werk, wat wil zeggen dat je een weg aflegt van hier naar daar, over moeilijkheden en hindernissen heen en daarmee mensen weer samenbrengt.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”
(uit hoofdstuk 3: ‘Vrede maken’) © Mayil.com